

**SUEZ: Begge kanal-indsejlinger spærret
UNGARN: Stærke Sovjet-tropper ruller ind**

**9 flyvepladser ødelagt
Sænkninger af skibe**

Invasionsflåden har nu ligget klar i to døgn



SUEZ-KANALEN er spærret. Britiske og franske ekspeditionsmaskiner har lagt søerengene i vejen for saavel den nordlige som den sydlige indsejling til kanalen og har dermed helt afskåret Egypten fra forbindelse med omverdenen ad søvejen.

En officiel egyptisk meddelelse forklarer det paa denne maade:
—Som følge af de britisk-franske bombetogter har de egyptiske kanalmyndigheder i dag

**Panik i Øst-Ungarn
Appel til vestmagterne**

Budapest frygtes jærnet af russisk artilleri

STÆRKE RUSSENE troppeskykker er siden i aftes rullet ind i Ungarn, hvor en ganske frygt har grebet den haardt prøvede befolkning. To russiske panserdivisioner rapporteres at være paa sin vej mod Budapest, hvor russerne i forvejen har lagt en panserring uden om byen, og dens befolkning frygter, at russerne har til hensigt enten at sætte byen ud eller skyde den ned. Frygten for de nærmeste timer er stærk i det østlige Ungarn, der ventes

Aarhus Stiftstidende 2. nov. 1956

Indenrigs-politik

I 1951 dømtes ægteparret Rosenberg til døden for at have forsynet USSR med atom-hemmeligheder, og de blev henrettet i den elektriske stol. Frygten for kommunistiske agenter og undergravende agenter blev pisket op i USA, og den toppede i en sand heksejagt mod "kommunister". Jagten blev anført af den republikanske senator Joseph McCarthy, og den førte til, at kendte forfattere og skuespillere blev forfulgt, og til at offentlige ansatte mistede deres job, eller blev skræmt til ikke at luften afvigende tanker.

Et andet vigtigt problem i 50'ernes USA var race-problemet. USA's befolkning består (foruden de oprindelige indianere) af indvandrere fra hele verden. Størstedelen er hvide europæere, men dertil kommer kinesere, mexicanere, puertoricanere og afrikanere. De sidste blev oprindeligt indført for at arbejde som slaver i sydstaternes bomuldsmarker, og selvom slaveriet formelt blev ophævet ved borgerkrigens slutning (1865), betød det ikke, at negrene dermed var stillet lige med de hvide.

I sydstatene praktiseredes endnu i begyndelsen af 1950'erne raceadskillelse: negre kunne ikke køre i bus på den samme måde som hvide, ikke gå i den samme biograf, spise på den samme restaurant, eller gå i den samme skole. Negre kunne heller ikke blive optaget på valglisten, en betingelse for at få valgret eller at blive valgt til offentlige embeder. Lynchninger (selvtægt, hvor mennesker spontant og uden dom henretter et andet menneske) var ikke ualmindelige.



WITNESSES IN TRIAL OF McKEON—These four members of Marine Corps Platoon 71 await a call to testify

I en omtale af en retssag på forsiden af en sydstatsavis (Wilmington Star, 1956) var det sorte vidne skåret bort

Selvom der skete forbedringer i 50'erne (og senere), som f.eks. ophævelsen af race-adskillelsen i gymnasiet i Little Rock (ved hjælp af forbundstropper), så sad racefordommene dybt i det amerikanske samfund. Også i nord-staterne, der aldrig "officielt" havde haft race-diskrimination, var (og er) negrene og andre farvede befolknings-grupper på de nederste trin af den sociale rangstige.



Situation fra Little Rock 1957